

VILLA FRIDHEMS HISTORIA

Villa Fridhem byggdes år 1909 som sommarresidens till Prins Carl och Prinsessan Ingeborg. Prins Carl tillbringade många barndomssomrar här i trakten eftersom hans mor Drottning Sofia, brukade hyra Eriksberg av ryttermästare och kammarherren Philip Trozelli. Prins Carl tyckte mycket om att vandra och rida i skog och mark och kanske var det på en av dessa ridturer som han hittade denna underbara plats där Kolmårdsskogen möter havet.

Namnet kom sig av att prins Carl, som var styrelseordförande i Röda Korset, ville att detta skulle vara en fredens boning och därför valde man namnet Villa Fridhem.

Arkitekt Ferdinand Boberg

Som arkitekt anlätades Ferdinand Boberg som bland annat har ritat NK-huset och prins Eugens Waldemarsudde på Djurgården i Stockholm. Prins Eugen var prins Carls bror. Bobergs avsikt med Villa Fridhem var att bygga en riktig svensk herrgård. Han frångick den symmetriska placeringen av fönstren, där även huvudingången och verandan är placerade vid sidan av husets mitt. Helt säkert var han starkt påverkad av familjens olika önskemål och prinsessan Ingeborg som var väldigt intresserad av arkitektur och inredning har sannolikt haft ett finger med i spelet.

Som förebild för huset fanns prinsessan Ingeborgs barndomshem Charlottenlund som ligger utanför Köpenhamn och deras tidigare sommarställe Parkudden utanför Stockholm. Utifrån detta växte så Villa Fridhem fram med sina 30 rum.

I den stora hallen möts man av den enorma öppna spisen i grön Kolmårdsmarmor som än idag används mycket flitigt. På entréplan fanns även prinsfamiljens matsal och prins Carls arbetsrum.



Taklagsfest på Villa Fridhem år 1909.

Målningen ska aldrig flyttas från Villa Fridhem

På Villa Fridhem hänger en tavla som föreställer de tre prinsessorna Märtha, Astrid och Margareta. Denna tavla är en present till prins Carl och är målad 1934 av den danska konstnären Saltof. Det speciella med denna målning är att på grund av att prinsessorna var bosatta i olika länder har konstnären åkt runt och målat av varje prinsessa var och en för sig. Detta medförde att tavlan tog nästan ett halvår att slutföra. Det är även sagt att vad som än händer med Villa Fridhem ska denna målning alltid hänga kvar här.

På andra våningen fanns familjens privata sovrum. Även prins Eugen fick ett eget rum eftersom han vistades mycket på Villa Fridhem och var en självklar del av familjen. På den tredje våningen fanns alla gästrum. Alla rummen var inredda i olika färgteman som genomströade allt från rummets väggar och textilier till den lilla tvålen vid handfatet.

Hertigparet av Västergötland

Ovanför ytterdörren, som är i original, finns fortfarande de vackra kungliga ornamenten med det svenska och det danska riksvapnet samt prinsparets initialer kvar.

Prins Carl, som även kallades för Blå prinsen, var son till Oscar II och drottning Sofia av Nassau. Han hade tre bröder, Gustav V, prins Oscar och prins Eugen. Prins Carl gifte sig med prinsessan Ingeborg som var uppväxt på Charlottenlund utanför Köpenhamn och dotter till Fredrik VIII. Hon var mycket omtyckt av sin svärfar Oscar II som gav henne smeknamnet Solstrålen. Prins Carl och Prinsessan Ingeborg fick fyra barn. Prinsessan Märtha som senare gifte sig med Prins Olav av Norge, Prinsessan Astrid som gifte sig med Prins Leopold av Belgien och Prinsessan Margareta som gifte sig med Prins Axel av Danmark. Deras son döptes till Prins Carl Junior och kallades för "Julle" av det norska kungahuset när Prinsessan Märtha hade gift sig med Prins Olav.

En sommar utan Villa Fridhem är ingen sommar

Prinsessbarnen var hårt uppfostrade men på Villa Fridhem fick de busa och gå barfota på somrarna precis som andra barn. Prinsessornas lektuga står kvar, det gör också järnspisen där prinsessorna stekte pannkakor med sin barnflicka. Prinsessan Astrid sa en gång att "en sommar utan Villa Fridhem är ingen sommar". Prinsessorna har fått en egen tårta uppkallad efter sig, den så omåttligt populära Prinsesstårten är nämligen sprungen ur Villa Fridhem åt de tre prinsessorna!

Prinsessan Margaretha föddes 1899 i Stockholm. Hon sysselsatte sig med att under tonåren gå en kurs hos Sällskapet Barnavård samt att organisera välgörenhet bland så kallade missgynnade barn. Innan hon fyllt tjugio gifte hon sig med prins Aksel av Danmark. Äktenskapet blev mycket lyckligt och hemmet präglades alltid av glädje och fart. Efter sin makes död reste Margaretha mycket och var ofta på besök i Sverige. Prinsessan Margaretha avled 77 år gammal i Danmark, 1977.

Prinsessan Märtha, föddes i mars 1901 i Stockholm. Som barn fick hon skolundervisning i hemmet för privatlärare samt genomgick grundliga barnavårds- och samaritkurser. Märtha



Prinsessan Margareta



Prinsessan Märta



Prinsessan Astrid

förlovade sig den 15 januari och gifte sig den 21 mars 1929 i Oslo med sin kusin Kronprins Olav, sedermera kung Olav V av Norge. Äktenskapet blev synnerligen lyckligt och de fick tre barn; prinsessorna Ragnhild och Astrid samt prins Harald (V). Under andra världskriget levde hon med sina barn i exil i USA medan kronprins Olav vistades i London. Vid familjens återkomst till Norge hälsades de med jubel. Kronprinsessan var redan då försvagad av sjukdom. Hon avled på Rikshospitalet i Oslo den 5 april 1954.

Prinsessan Astrid föddes 1905 i Stockholm. Hon omkom i en trafikolycka, endast trettio år gammal. Den 29 augusti 1935 befann sig paret i Schweiz för att göra en utflykt till Alporna. Kungen körde och Astrid satt i framsätet bredvid honom med en karta i knäet. Av någon anledning tappade han kontrollen över bilen, fick sladd och körde av vägen och rakt in i ett träd. Astrid kastades ut ur bilen mot trädet och dog ögonblickligen. Både kung Leopold och deras chaufför klarade sig med lindriga skador.

Prins Carl Jr är mest känd som det svarta fåret i familjen. Han var en playboy som ofta sågs festa tillsammans med Aristoteles Onassis, Greta Garbo och alla andra rika och berömda under denna tidsepok.

Han förlorade sin prinstitel när han gifte sig med den icke kungliga grevinnan Elsa von Rosen. Trots detta fick en ny prinstitel av sin sväger, kung Leopold. Han gifte sig ytterligare två gånger och hans namn figurerade i den uppmärksammade Husebyskandalen som ägde rum i Sverige på 50-talet. Efter detta flyttade Carl till det soliga Spanien där han levde under resten av sitt liv. Han dog den 27 juni 2003, 92 år gammal. Även om prins Carl Jr inte var boende i Sverige var han en mycket uppskattad vän och släkting när de nordiska kungahusen samlades. Han deltog i kronprins Haakon och Mette-Marits bröllop i Oslo 2002 och han har alltid haft en speciell plats som favoritonkel hos den norska kronprinsen.



Prins Carl jr 1911-2003



Prins Carl 1861-1951

Nya tider

Under 45 fantastiska somrar gästades Villa Fridhem av kungligheter från hela Europa. Sist kvar i huset fanns prinsessan Ingeborg som firade sin 75-årsdag här 1953. Det blev den sista sommaren på Villa Fridhem som sedan såldes till Östergötlands Landsting. Här bedrevs sedan konvalescenthem i 35 år innan det år 1987 övergick i privat ägo till familjen Dahlin. År 1987 inleddes ett stort renoveringsarbete på Villa Fridhem. De gamla sovrummen gjordes om till ändamålsenliga konferenslokaler och salonger. På vänstra sidan om huvudbyggnaden byggdes det till två flyglar med 51 hotellrum och en mycket uppskattad pool och avkopplingsavdelning med fyra behandlingsrum. Allt detta stod klart i januari 1990 då Villa Fridhem öppnade upp som ett renodlat konferenshotell. Efter hand har privatgästen kommit att upptäcka Villa Fridhem som nu välkomnar både konferens och privatgäster. År 1994 fick Villa Fridhem kungligt besök då kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia var på besök tillsammans med kung Albert och drottning Paula av Belgien. Kung Albert är son till den avlidna prinsessan Astrid och Leopold III. 2016 fick Villa Fridhem återigen kungligt besök, då av prinsessan Estelle och prins Daniel. Sviten på Villa Fridhem är döpt efter prinsessan Estelle, som är hertiginna av Östergötland. I december 2020 såldes Villa Fridhem till paret Elina och Fredrik Jonsson. Under våren 2021 gjordes ett omfattande renoveringsarbete för att bevara det kungliga men förflytta Villa Fridhem in i 2020-talet.